

KLUBBENS HISTORIK Kils GK 1983 - 2006

I början av 1980-talet fanns i Kil ett trettiotal personer som spelade golf och som var medlemmar i näraliggande klubbar. Ett intresse för ett inofficiellt "kilmästerskap" växte fram och efter en sådan "mästerskapstävling" i Sunne 1983 bildades en arbetsgrupp med uppdraget att bilda en idrottsförening för golfspel samt att skaffa fram lämplig mark för banbygge. I arbetsgruppen ingick Olle Stridsberg, Lars Fernqvist, Stefan Jakobsson, Jörgen Angbo och Tage Nordkvist.

Till golfintresserade i Kil med omnejd

Undertecknade, utgörande interimstyrelsen i intresseföreningen Kils Golfklubb, har tacksamt noterat att Du anmält Dig som intresserad, av att en golfklubb bildas, samt att en bana byggs i Kil.

Intresseföreningen Kils GK har som mål att så snart som möjligt få till stånd ett golfbanebygge, och förberedelser är sedan en tid tillbaka igång.

Allting kostar, som bekant är, pengar. Att jobba med förberedelser för en golfklubb och bana utgör inget undantag. Expertkonsultationer drar dryga kostnader. Därtill kommer utlägg för annonsering, porto etc.

För att kunna fortsätta förberedelserna behöver vi Ditt ekonomiska stöd, vilket Du kan lämna i form av medlemsavgift i intresseföreningen Kils GK. Avgiften är 50:-/person eller 100:- för hel familj. Vänligen använd bifogade inbetalningskort. Var noga med att ange avsändare.

I N B J U D A N
.....

Härmed inbjuds Du till Kils Centralskolas aula tisdagen den 27 november 1984 kl 19.00.

Där kommer vi att ta upp många, för golfen i Kil, intressanta frågor. Nämnas kan bl.a:

- Redovisning av dagsläget, avseende Kils GK samt banbygge
- Planer för den närmaste framtiden
- Diskussioner

Vi bedömer Dina synpunkter i detta ämne som ytterst värdefulla, varför det är viktigt att Du ställer upp i Kilsaulan.

Varmt välkomna.

Interimstyrelsen i intresseföreningen Kils GK
/Jörgen Angbo, Lars Fernqvist, Stefan Jakobsson, Tage Nordkvist/

GOLFBANA I KIL

Vi planerar att bilda Kils Golfklubb under hösten 1984. Vi behöver bli mellan 300 och 400 medlemmar (vi är redan ca 50). Då är förutsättningarna goda för en diskussion med Kils kommun om lämplig mark för byggande av en 9-håls golfbana.

Undertecknad arbetsgrupp har diskuterat kring följande arbetsplan och lödsprogram:

1984 - Intresserade kallas till möte. Golfklubben bildas.
 - Med hjälp av Svenska Golf förbundet upptas diskussioner med Kils kommun angående mark för byggande av en 9-håls golfbana.
 - Kontakt tas med närliggande golfklubbar angående spelomgångar för klubbens medlemmar under säsongen 1985 och ev. 1986.
 - Möjlighet till inomhusträning planeras.

1985 - Under vintern kallas samtliga medlemmar/intresserade till information. De ekonomiska förutsättningarna redovisas. (Målsättningen är att hålla medlemsavgiften låg, runt 600-800 kr/år för seniorer, 1.000-1.500 för hel familj. Avgiften medger initt spel på banan).
 - Beslut om banbygge fattas.
 - Till säsongstarten iordningställs driving range, övningsgreen och övningsbunker (övningstält).
 - Om möjligt också provisorisk klubbstuga.
 - 9-hålsbanan byggs och om möjligt färdigställs.

1986/ - 9-hålsbanan tas i bruk.

1987 - Är Du, såväl "gammal golfare" som intresserad nybörjare bosatt i eller utanför Kils kommun, intresserad av att vara med och förverkliga redovisade planer? I så fall är vi tacksamma om Du vill anmäla Ditt intresse på något av nedanstående telefonnummer t.o.m. den 6 oktober. Vänta inte! Ring direkt! Vi behöver Dig!

GOLF - EN SPORT FÖR ALLA. VARKEN DYRT ELLER SNOBBIGT.

Lars Fernqvist Tage Nordqvist
 0554-721 40 0554-130 41

Stefan Jacobsson Jörgen Angbo
 0554-125 27 0554-122 15

Forts. å nästa sida

Den 24 november 1984 bildades Kils Golfklubb och invaldes i Svenska Golf förbundet som klubb nummer 183. Det första mötet hölls i Sannerudsskolans aula. Till klubbens första officiella ordförande valdes Olle Stridsberg. Efter att mark hittats vid Skärningsberg ca 7 km norr om Kils tätort, vidtog förhandlingar om dispositionsrätt över den kommunalt ägda marken, vilken då användes av Kils Brukshundsklubb. Tack vare Brukshundsklubbens välvilliga inställning samt Kils kommuns intresse för etablering av en golfbana gick förhandlingarna både smidigt och snabbt och projekteringen av de första nio hålen kunde påbörjas.



Av Kils kommun erhöll klubben ett startbidrag om 1,25 mkr. 250 000 kr avstod Kils GK till förmån för Brukshundsklubben för att de skulle kunna restaurera Åna dit de flyttade för att golfklubben skulle kunna överta Skärningsberg.

Vi skriver nu våren 1985. För att få till stånd en bra bana behövs en duktig arkitekt. Lasse Andreasson från Göteborg kontaktades och han accepterade omgående uppdraget att rita nio golfhål. I rask takt kontaktades också Bo-Göran Engdahl från Skåne som banbyggare. Med hjälp av "lättbygd mark", en hel del gammal ängsmark, samt en skicklig och energisk banbyggare gick bygget snabbt.

Förhoppningarna om att kunna spela på egen bana redan året därpå, dvs 1986 stegrades, men ett elakt och långvarigt regnande direkt efter sådden grusade förhoppningarna och medlemmarna fick ge sig till tåls till 1987.

Under byggtiden var det många människor som lade ner ett ovärderligt arbete. Utan att riskera att "trampa någon på tårna" kan man konstatera att ordförande Olle Stridsberg, bankommitténs ordförande Cermit Bäcklund och greenkeepern Bo Aronsson gjorde ovärderliga insatser.



FOTO: KENTH HAGLUND

Markus Kvarnström, Kil, "inviger" golfbanan i Kil genom att slå det första slaget.

Kvarnström slog första slaget...

KIL. Kvarnström höjde klubban till en sving – och klippte till.

– Bra slag, berömde parkamraten Mattias Andersson och applåderade.

Markus öppnade lördagsmorgonens ungdomstävling, samtidigt var det första officiella slaget på Kils nya golfbana.

Den ligger nu färdig att användas av drygt 300 medlemmar. 300 som snart är 400 och inom inte allt för avlägsen tid säkert också 500.

– Det är nog ungefär vad vi kan ta. Många vill vara med och lär bli medlemmar när de tagit det gröna kortet, säger ordföranden Olle Stridsberg.

Gröna kortet är golfens körkort.

Olle Stridsberg kunde på lördagsmorgonen blicka ut över en fin anläggning – även om en del finslipning återstår – och såg 21 av klubbens 75 ungdomar tåga ut för tävling.

– Ingen tvekan om att det har gått fort här, vi har haft tur, säger han.

I november 1984 upplät kommunen mark och banan kunde börja byggas.

Kommunen och golfklubben har sedan dess satsat ca 1 miljon vardera.

– Kommunen har stöttat oss fint. Samtidigt har vi haft tur med många praktiska detaljer, därför har det gått fort, menar Stridsberg.

En heltidsanställd banskötare och Stefan Jakobsson som instruktör på halvtid – han jobbar andra hälften i Arvika – är de personer som har sin utkomst på den nya banan. Dessutom arrenderas serveringen ut gratis.

Och om några år har Kils Golfklubb vuxit sig så stor att man vill bygga ut till arton hål?

– Praktiskt är det genomförbart, konstaterar Olle Stridsberg.

Han började spela för fyra år sedan, då 60 år gammal.

– Höll på med hockey, bandy och fotboll när jag var yngre, ville hålla igång även nu.

Med det fick han omedvetet sagt att golf passar alla åldrar. Att det passar alla plånböcker är väl däremot inte säkert.

Golfen har med sin "boom", som den stora expansionen populärt kallas, blivit en mycket bredare sport. Den billigaste är det inte, men heller inte den dyraste.

Första tävlingsdagen i Kil var i vilket fall ungdomarnas. Markus Kvarnströms skickliga utslag var premiären värdigt.

PER LARSON



Här har ni ungdomarna som fick äran att premiärspe-
la på Kils golfbana i lördags.

VF Måndag 15 juni 1987 VF

Den officiella invigningen av Kils GK och de första nio hålen skedde 1988 med besök av TV-laget anförda av Staffan Lindeborg. Festkvällen genomfördes i hållande regn under skydd av ett partytält på gården mellan rangen och puttinggreenen. Man brukar säga att intet öga var torrt, men i detta fall fanns inte en fot som var torr. Lagom till klubbkvalet i dåvarande Föreningsbanken Cup (nuvarande Skandia Junior Golf) försommaren 1987 kunde äntligen banan beträdas, och signifikativt för klubben var det juniorerna som slog de första tävlingsslagen, på en bana som, skulle det visa sig senare, kommit att fostra många framstående juniorer.

1999 kröntes de idrottsliga framgångarna genom att klubbens herrelit tog steget upp i golfens finrum; elitserien/Lag SM. Den historiska händelsen skedde på Lyckornas GK i Ljungskile. Kanske fanns det, i de andra lagen, individuellt skickligare spelare, men lagmoralen och sammanhållningen bland kilsspelarna kunde inget annat lag visa upp!

Eran i Lag SM blev tyvärr bara tvåårig, men dock en period som visar att skicklighet och lagmoral är viktiga ingredienser även i en individuell idrott som golf.

Snart nog blev Kils GK populär för sin chosofria inställning till golfspel samt för en mycket god ungdomsverksamhet och trängseln på banan blev alltmer påfrestande, varför det enda riktiga var att börja projekteringen för nio nya golfhål samt ett nytt klubbhus.

Det gamla klubbhuset, boningshuset tillhörande egendomen Skärningsberg, hade dessutom miljö- och hälsoskyddsnämnden dömt ut som lämplig serveringslokal.

Lagom till säsongstarten 1990 var de nio nya golfhål, ritade av klubbmedlemmen Urban Blom, färdiga för spel. Banpersonal och flitiga medlemmar har lagt ner ett storartat arbete på dessa hål och idag, när dessutom slingorna vänts så att man börjar med svårigheterna, är de "svåra hålen" mycket intressanta och ger stor "credit" för den som spelar med insidan av huvudet.

Den kompletta anläggningen invigdes 1994 med besök av bl a ishockey- och golflegendaren Sven Tumba som hade en annan legendar som caddy; Dubbel-Nisse Nilsson från Forshaga! Varken förr eller senare har så många landskamper representerats på Kils Golfbana!

Klubbhuset har fått många lovord från både medlemmar och gäster. En solig eftermiddag på altanen, efter en väl genomförd golffrunda, är stunder att längta till under mörka vinterkvällar.



Det var här det började! Vi kommer också med tacksamhet att minnas all den trevnad som vår första krögare Elisabeth Aronsson spred omkring sig under många strävsamma år för att tillgodose lekamlig spis åt hungriga golfspelare.

När den svenska sommaren visar sig från sin soligaste sida har golfbanor för vana att bli torra. Så ock kilsbanan varför nästa projekt i utvecklingen blev att planera för fairwaybevattning. Under hösten 1994 körde banpersonalen runt med grävare och lade ner både slangar och lina för datastyrd bevattning, och sommaren 1995 kunde grön bana upplevas oavsett torra. Att banan blivit avsevärt bättre efter bevattnings-

installationen genomförts är alla överens om. Plötsligt gavs ju möjligheten att följa ett gödslingsprogram oavsett regn eller torka.

I spåren av elitherrarnas framgångar med spel på regionala och nationella tourer växte klubbens juniorverksamhet så att det knakade. Styrelsen gav de förutsättningar den kunde och i kombination med en engagerad juniorkommitté och skickligt ledarskap av framför allt Susanne Anundsson blev klubben en förebild för hur junior- och ungdomsverksamhet kan bedrivas. Kvittot kom vid 1996 års Förbundsmöte då klubben fick motta Sveriges Golfjournalisters årliga utmärkelse som Årets Golfklubb i Sverige. Prisutdelare var Mr Golf himself; Göran Zackrisson.

Under perioden 1994 – 2003 har tre stora investeringar gjorts i byggnader.

- 1994 stod en stor och funktionell verkstad/maskinhall färdig till glädje för banpersonalen. Där har man idag en plats med all tänkbar utrustning för service och underhåll av den omfattande och värdefulla maskinparken.
- Nästa byggprojekt, personalutrymmen för banpersonalen, juniorum och möteslokaler genomfördes under skicklig ledning av vår dåvarande intendent Jan Ericsson. Tack vare Jans energi och omsorg om Kils GK:s ekonomi fick klubben, 1997, denna ändamålsenliga byggnad till mindre än halva marknadskostnaden.
- Lagom till Golfens Dag den 31 maj 2003 kunde Kils GK återinviga klubbhuset efter en omfattande om- och tillbyggnad, som innebar att kanslipersonalen kunde byta ut en miserabel arbetsmiljö mot en toppmodern och funktionell sådan. Vi har dessutom fått en uteterrass i anslutning till restaurangen som inte går av för hackor!

Om- och tillbygget leddes under stor sakkunskap av klubbchefen Sture Karlsson. Hans tidigare stora erfarenheter från byggbranschen kom väl till pass.

På den idrottsliga sidan förtjänar Christian Nilsson att framhållas. Under tourskolan hösten 2005 säkrade han sitt Europatourkort och har i skrivande stund (maj 2006), med framgång spelat flera tävlingar på Europatouren. Idag representerar Christian Karlstads GK, men han försvarar ändå gott och väl en plats i denna kria eftersom det är i Kils GK han, från barnsben, fått hela sin golffostran och trots att han numera spelar tillsammans med storheter som Ernie Els, Colin Montgomerie m fl är det tillsammans med 1987 års kilsjuniorer man finner honom på fritiden. Tala om starkt lagbygge!

De senaste åren har Kils GK, liksom de flesta golfklubbar, fått se en minskning av antalet medlemmar och gästspelare. Den krympande ekonomin har naturligtvis ställt till bekymmer, men genom sparsamhet har alltid Kils GK kunnat säkerställa resurser för verksamhetens genomförande med ett positivt kassaflöde.

Under 2006 förtjänar särskilt två ting särskild uppmärksamhet. För det första hade vi en bana av yppersta märke. Den bedriften klarades av genom att personalen gjorde ett alldeles utmärkt arbete plus en nyordning med ideellt arbetande hålvärdsarbetslag. Nyordningen medförde att vi kunde uppvisa extra god finish och att banpersonalen kunde koncentrera sig på det arbete som kräver professionell kunskap. Som skrivet; resultatet blev alldeles utmärkt!

En annan mycket positiv utveckling under 2006 var något som vi kan sammanfatta i ”genom engagemang och vilja kan även den lilla klubben”. Vad kan vi?

Tidigare har läsaren kunnat se att Kils GK gett Christian Nilsson möjligheten att bli Europatourenspelare och under året har Emma Alfredsson fått sitt genombrott vilket resulterat i landslagsuppdrag för åldersklassen. Grattis Emma!

